



Ut Lampegatterke

Nieuwsbrief uitgebracht door FC Lampegat

Deze keer o.a.:

- FC Lampegat aan het dweilen
- Agenda
- Nieuwe website!
- Verjaardagen

Ut Lampegatterke wordt uitgebracht door het bestuur van FC Lampegat

FC Lampegat

girekening:

NL 84 INGB
0005032226

Secretarisfclampegat@gmail.com

www.fc-lampegat.nl

Bestuur:

Voorzitter:

Olaf van Koutrik

Vicevoorzitter en
algemene zaken:

Ruud Verbaal

Secretaris:

Marion van Amstel

Penningmeester:

Henny Valks

Optochtcommissie:

John van den Dungen

Ruud Verbaal

Wim van Tongeren

FC Lampegat aan het dweilen!

Wat een opkomst bij ons jaarfeestje in 't Rozenknopje. Zo willen we ook graag bij andere verenigingen op bezoek. Maar meestal hebben ze tijdens carnavalbals niet zo'n uitgebreid assortiment aan eten. De hernieuwde kennismaking met 't Rozenknopje pakte derhalve prettig uit. Een fijne ontvangst en een goed verzorgde lunch. Na de brunch gingen we met een aardig gezelschap naar "Effe Anders". Ruud, Olaf, Marion, Marius, Wilco, John, Jeroen en Joep waren zeker getuige van de voorstelling waarbij de nieuwe prinses werd gekozen. Niet iedereen was meegegaan, de voetbalwedstrijd in 't Rozenknopje bleef voor sommigen lonken, trouwens ook goed voor een soort residentiegevoel.



Op uitnodiging van de betreffende verenigingen, hebben wij dit voorseizoen enkele gezichten laten zien.

De Aagse Knuppels werden bezocht door Ruud, Rudy en Huub. Het was een gezellige wisseling van prins naar prinses.

Ook bij de Tongelreepers was het prima toeven, ook al waren daar alleen Ruud en Wilco present.

Bij de Deurzetters waren we al met 4 man: Ruud, Marion, Marius en John. Uiteraard hebben we ons ook daar prima kunnen vermaken.

De Leute trok al wat meer leden en dat is natuurlijk altijd gezelliger. Hierbij dus nog extra reclame: kom ook eens mee en laat je verrassen: Carnaval is het hele jaar gezellig. Ruud, Henny, Marion, Marius, John, Huub en Joep hebben dat ook hier ervaren.

De eerste officiële Lampegatse 11/11 viering van het FEC werd ook een beregezellige avond. Ook al was het op een maandag, Ruud stond om half zes in het Dorint. Hij was daar getuige van de aanslag van het eerste vaatje bier voor dit seizoen. Toen zo'n anderhalf uur later het gezelschap FEC, Stadsprins en Stadshofkapel aan de dweiltocht door de stad begon, sneed Ruud af naar Niehaals. Daar sloot hij zich aan bij John en samen walsten zij nog een heel stukje door de stad. Met tussenstops bij de Baron en Wilhelmina onderhielden zij contacten met diverse coryfeeën uit de Eindhovense politiek en Carnavalswereld. Uiteraard waren wij meerdere keren getuige van de prima muziek van Stadshofkapel en andere kappellen.

Volgend jaar op een dinsdag, maar wij zijn zeker weer van de partij. Reserveer massaal voor 12 november een vrije dag, zodat we ook dit feestje met een flinke groep kunnen vieren!

Agenda

5 januari 2014	Nieuwjaarsreceptie SFEC
18 Januari 2014	Zotte Zwanen, Prinswisseling
21 februari 2014	Gemintefist
23 Februari 2014	Receptie Stadsprins (allen)
1 Maart 2014	Lampegatse Optocht
3 Maart 2014	EVV-PSV in de tent op de markt
6 April 2014	Prinsenwaog
12 April 2014	CS de Geinrapers



**Heeft u al een kijkje genomen op onze nieuwe website:
www.fc-lampegat.nl**

Jarig

December	Januari	Februari
11 Toon Reker	2 Henny van Empel	17 Marion van Amstel
15 Henk Heijnen	12 Lizet Verbeek	17 Harrie van Gestel
	19 Marius van Amstel	
	23 Jeroen Valks	

